



ΑΛΚΥΩΝΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016,
ΤΕΥΧΟΣ 12

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμεΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΟΣ «ΑΛΚΥΩΝΗ»



Νόες

από τα περιεχόμενα



Ένα ταξίδι αλλιώτικο σελ. 22



Ζώντας από κοντά την αναπτηρία σελ. 28



Σχολικός Συνεταιρισμός. Το παράδειγμα του Ειδικού Σχολείου του Altdorf σελ. 20



Μιά μεγάλη αγγαλιά η Πόλη για την Αλκυόνη σελ. 18



Ειδικό Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Επιτέλους η αποπεράτωση!!! σελ. 33

ΑΛΚΥΟΝΗ Ενημερωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιοδικό.

Έτος ιδρύσεως: 2005 Αριθμός φύλλου: 12 Διεύθυνση: Β. Ε. Πλαστήρα 9, Ναύπακτος 30300 Τηλ: 26340 27137, Τηλ. & φαξ: 26340 27313 www.alkyoni-amea.gr e-mail: alkyoni5@otenet.gr

Ιδιοκτήτης: «ΑΛΚΥΟΝΗ», Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων & Φίλων Ναυπακτίας και Δωρίδος. **Εκδότης:** Το Δ.Σ. του Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». **Πρόεδρος:** Βασιλική Παναγοπούλου. **Αντιπρόεδρος:** Θάνος Ρισβάς. **Γραμματέας:** Άκης Θεοδοσόπουλος. **Ταμίας:** Μιλτιάδης Κατσίκας. **Μέλη:** Ευτυχία Ανδρονιάδη, Παναγιώτα Φλωροπούλου, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος. **Συντακτική επιτροπή:** Θάνος Ρισβάς, Βασιλική Παναγοπούλου, Ευτυχία Ανδρονιάδη, Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος. **Καλλιτεχνική επιμέλεια:** Η Συντακτική επιτροπή. **Φιλολογική επιμέλεια:** Παρασκευή Μάρκου. **Φωτογραφίες εργαστηρίου:** Από τα αρχεία του Συλλόγου και το διαδίκτυο.

Όσοι εργάζονται για το περιοδικό «ΑΛΚΥΟΝΗ» δεν αμείβονται, είναι ειθελοντές. Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν. **Δεκτές οποιεσδήποτε προσφορές.** Επισημαίνουμε ότι τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις του Συλλόγου. **Εξώφυλλο:** Από το ταξίδι στη Γερμανία. Μπροστά στο Ναό του Αγίου Λαυρεντίου στη Νυρεμβέργη.



Λίγα λόγια από μας...



«Ν' ακούμε
την καρδιά μας
Ν' αρπάζουμε
τις ευκαιρίες

Να εκπιμούμε τη ζωή....» λέει
ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες σε ένα
ποίημά του.

«Οσο δύσκολη κι αν είναι...» θα προ-
σθέταμε εμείς, ζώντας κυριολεκτικά κάθε
μέρα, κάθε σπιγμή της στο φάσμα του αγώνα
για τα αυτονόητα.

Παντού φωνές, παράπονα, διαμαρτυρίες
για τη ζωή που ο καθένας ονειρεύτηκε και που η οικο-
νομική κρίση τη λεηλάτησε. Θυμός αλλά και πόνος για τα ό-
νειρά του αύριο που σβήσανε...

Κι όμως ... «να εκπιμούμε τη ζωή όσο δύσκολη κι αν είναι, ν' α-
κούμε την καρδιά μας» είναι αυτά που κράτησαν τους ανθρώπους
της «Αλκυόνης» όρθιους στη λαϊλαπα της κρίσης. Κι ακόμη. «Να αρ-
πάζουμε τις ευκαιρίες». Αυτό κάναμε τη χρονιά που πέρασε κι έχουμε την
ικανοποίηση ότι διασώσαμε τη λειτουργία των δομών που υποστηρίζουν τη
δύσκολη καθημερινότητα των συνανθρώπων μας με αναπτηρία.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξασφάλισε, για τρία χρόνια, την απρόσκοπτη
λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης του συλλόγου μας και η υπογραφή της σύμβα-
σης με τον ΕΟΠΥΥ την απόδοση, ε πι τέ λ ο υ ζ, του νοστηλίου στους ενοίκους κάθε
Στέγης (ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους). Οι Στέγες μας έγιναν πλέον τρεις α-
φού ολοκληρώθηκε η κτιριακή υποδομή και ο εξοπλισμός των δύο νέων.

Η είδηση για την αποπεράτωση του Ειδικού Σχολείου μας γέμισε ιδιαίτερη χαρά και η διοργά-
νωση, από το Σύλλογό μας, σεμιναρίου ειδικής αγωγής ήρθε να καλύψει τη μεγάλη ανάγκη της συ-
νεχούς επιμόρφωσης όσων ενδιαφέρονται για τον ευαίσθητο χώρο της αναπτηρίας.

'Όλα αυτά θα έχετε την ευκαρία να διαβάσετε εκτενώς σε τούτο το τεύχος του περιοδικού μας, καθώς
και το άνοιγμα των φτερών της «Αλκυόνης» πέρα από τα σύνορά μας, στη Γερμανία, σε ένα «ταξίδι ζωής»
που μας χάρισε αξέχαστες εικόνες και δυνατά βιώματα.

Θα γνωρίσετε ακόμη, μέσα από τις σελίδες του, το νέο Σύλλογο «LEPANTO 1571» Θα ενημερωθείτε για
τη σύνθεση του νέου επταμελούς Δ.Σ. της «Αλκυόνης», που θα την διοικεί τα επόμενα τρία χρόνια, και θα
ταξιδέψετε στην καθημερινότητα της ζωής των παιδιών μας. Οι πολλαπλές δράσεις στις δομές μας, δομη-
μένες στοχευμένα, αποσκοπούν στο να δώσουν στη ζωή των ανθρώπων με αναπτηρία σκοπό και στόχους,
ενδιαφέρον και ικανοποίηση.

Τέλος θα μοιρασθείτε μαζί μας τους επόμενους στόχους μας και θα γίνεται κοινωνί της ευγνωμοσύνης
των ανθρώπων της Αλκυόνης προς όλους όσους υποστηρίζουν το έργο του συλλόγου. Η αγάπη που ει-
σπράττουμε κάθε μέρα γίνεται δύναμη για μας και χαρά για όποιον την προσφέρει, όπως συνεχίζει και ο
Μπόρχες στο ποίημά του:

«Να κοιμάσαι ευτυχισμένος
Να εκπέμπεις αγάπη
Να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί»

Καλή ανάγνωση.

Από τη συντακτική ομάδα



Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ. Υ. Δ.)

Της **Χριστίνας Μάλφα**, Κοινωνικής Λειτουργού, Επιστημονικά Υπεύθυνης ΣΥΔ ΑΛΚΥΟΝΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Η Στέγη είναι ένα «σπίτι» νέων με νοητική υστέρηση, αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας ομάδας ανθρώπων με σκοπό την παροχή, σε ενήλικες ΑμεΑ, ενός αξιοπρεπούς περιβάλλοντος διαβίωσης στο δικό τους χώρο.

Το Φεβρουάριο του 2011 δημιουργήθηκε, στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου, το «σπίτι» οκτώ (8) ενηλίκων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ». Η Στέγη είναι μια σύγχρονη κατοικία σε ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο ανακαίνισμένο από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», που διαθέτει σαλόνι, υπνοδωμάτια, κουζίνα, χώρο δραστηριοτήτων, μια μεγάλη αυλή με κήπο, ανελκυστήρα καθώς επίσης & χώρους υγιεινής ειδικά προσαρμοσμένους για ΑμεΑ.

Σκοπός της Σ.Υ.Δ. είναι η ανεξάρτητη διαβίωση κάθε μέλους της Στέγης και, μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση, η ανάπτυξη

και η διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, η βελτίωση της λειτουργικότητάς του, η ψυχοσυναισθηματική του ωρίμανση και η κοινωνική του (επαν)ένταξη.

Η έως τώρα ελληνική πραγματικότητα ήθελε το παιδί με την αναπηρία, αν έχει αποφύγει τον εγκλεισμό του σε ίδρυμα στα «αζήτητα», να συντροφεύει τους ηλικιωμένους ή και υπέργηρους γονείς ζώντας μαζί τους μέχρι το θάνατό τους. Διαφορετικές οι ηλικίες αλλά και διαφορετικά τα ενδιαφέροντα, που, με τόσο κόπο, οι ίδιοι οι γονείς επιδίωξαν να αναπτύξει το παιδί τους στα χρόνια της εκπαίδευσης.

Αναμφίβολα η ζωή ενός ανθρώπου με αναπηρία κοντά στους ηλικιωμένους γονείς, όσο περνούν τα χρόνια, υφίσταται έκπτωση σε ποιότητα, σε ενδιαφέροντα, σε ζωντάνια. Είναι μια ζωή που γερνάει πρόωρα, προσπερνώντας μια ολόκληρη γενιά, όσο κι αν αυτό αφορά τη ζωή ενός ανθρώπου με ελαττωμένες δεξιότητες, ενός ανθρώπου με αναπηρία.

Τα τελευταία χρόνια αυτό το ομολογουμένως



Ομάδα υποστήριξης:

Επιστημονικά υπεύθυνος
Κοινωνικός Λειτουργός
Ψυχίατρος, Ψυχολόγος
Νοσηλεύτρια, Πρόσωπα Φροντίδας

ελληνικό παράδοξο ήρθε να το θεραπεύσει ένα νέο μοντέλο διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες: είναι οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Η διαβίωση ενός νέου ή νέας στη Στέγη έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ζωής με ποιότητα, με ενδιαφέροντα, αλλά και με προστασία και με συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Τι παρέχει

- ✓ αξιοπρεπή διαμονή σε μία μορφή οικογενειακού περιβάλλοντος
- ✓ ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας μέσα από εξαιτομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα
- ✓ υποστήριξη και συμβουλευτική του ενοίκου και της οικογένειάς του για ομαλότερη προσαρμογή στις απαιτούμενες αλλαγές της ζωής.

Που στοχεύει

- ✓ στο να ζουν οι ένοικοι με ασφάλεια και αξιοπρέπεια
- ✓ στην καλλιέργεια της ομαδικότητας, στην ενθάρρυνση της συνύπαρξης, στην ψυχοσυναισθηματική ωρίμανση και στην ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό της πόλης
- ✓ στην ανάπτυξη ικανοτήτων και πρωτοβουλιών, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους και, στη συνέχεια, να αναλάβουν ενεργά το ρόλο του ενήλικα
- ✓ στο να βρίσκουν ανταπόκριση οι ανάγκες και οι επιλογές τους.

Το παρόν και το μέλλον των Στεγών

Ο Σύλλογος "Αλκυόνη" διεκδίκησε και κέρδισε, μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ένταξη στο ΕΣΠΑ ανέγερσης δύο ακόμη Στεγών δυναμικότητας (16) δεκαεξιάτομων, σε ιδιόκτητο χώρο που διαθέτει στις παρυφές της πόλης. Με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ναυπακτίας, το έργο μετρά ελάχιστο διάστημα μέχρι να παραδοθεί προς χρήση στο τέλος του 2016, έχοντας εξασφαλίσει και τον εξοπλισμό του.

Στον καιρό της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα και που τα πάντα έχουν επηρεαστεί, η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Στεγών για τρία ολόκληρα χρόνια πέρασε από "σαράντα κύματα" έως ότου αποφασίστεί η μόνιμη χρηματοδότησή τους, μέσω του νοσηλίου, και έως ότου νομιθετηθεί η απόφαση αυτή και εξασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια.

Ο Σύλλογός μας στη φάση αυτή έχει υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ, το ταμείο που θα αναλάβει την μόνιμη χρηματοδότηση, αίτημα υπογραφής σύμβασης για την πρώτη Στέγη του. Ωστόσο, αναμένει την ολοκλήρωση του έργου ώστε, αφού οι νέες Στέγες στελλεχωθούν και επιλεγούν οι ένοικοι, να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης και για αυτές με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα προς όφελος όλων όσων έχουν ανάγκη.



Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας

Της Κατερίνας Χριστιά, Ψυχολόγου, Υπεύθυνης Συντονισμού του ΚΔ - ΗΦ

Από τον Οκτώβριο του 2016 η χρηματοδότηση του Κέντρου γίνεται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2014-2020) με τον τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ - ΗΦ) ατόμων με αναπηρία από το Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ».

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι τρία (3) έτη.

Δημιουργήθηκε

προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες απασχόλησης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας των ΑμεΑ στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και Δωρίδας, μετά τη φοίτησή τους στις προβλεπόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην ένταξη όσων δεν είχαν, μέχρι πρότινος, τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όντας αποκλεισμένοι από τον κοινωνικό ιστό της πόλης.

Εξυπηρετεί τις ανάγκες 25 ενήλικων ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.

Αποσκοπεί

- στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργικότητας των απασχολουμένων
- στην εκπαίδευση και απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων (αυτόνομης διαβίωσης, ψυχο-κοινωνικοκινητικών κ.ά.)
- στην κοινωνικοποίηση και κοινωνική (επαν)ένταξη
- στη ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση
- στην ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινότητας.



Παρέχει

- ολοκληρωμένα, εξειδικευμένα και εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα
- ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμου – οικογένειας
- ψυχιατρική παρακολούθηση και ιατρονοσηλευτική φροντίδα
- σίτιση
- μετακίνηση με το λεωφορείο του Συλλόγου.

Προάγει

- την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, του δυναμικού και των δεξιοτήτων της ομάδας



- την ενεργό συμμετοχή και ανάληψη ρόλων
- την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία
- τη συνεργασία με την οικογένεια, την κοινότητα και άλλους φορείς/επαγγελματίες

Λειτουργεί

στην περιοχή Λυγιά Ναυπάκτου, επί της οδού Ανδρούτσου.

Διαθέτει

χώρους αναψυχής – συγκεντρώσεων, φυσικοθεραπείας, ατομικής και ομαδικής άσκησης, εργοθεραπείας, δημιουργικής απασχόλησης, χαλάρωσης, υγιεινής – WC, παρασκευαστήριο προγεύματος, γραφείο υποστήριξης, υπαίθριο χώρο – κήπο.



Στο καθημερινό μας πρόγραμμα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί:

► ομάδες αυτόνομης διαβίωσης, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, σωματικής και κυκλοφοριακής αγωγής, χειροποίητων κατασκευών, κεραμικής, πρωινής ενημέρωσης και απολογισμού ημέρας, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.

► εσωτερικές δραστηριότητες με θέμα τη μουσική, το χορό, τη χειροτεχνία, τη ζωγραφική, το ομαδικό παιχνίδι, τη μαγειρική, την κηπουρική, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη φωτογραφία, την τεχνολογία, τη διαχείριση χρημάτων, την οικολογία-ανακύκλωση, τον κινηματογράφο, την τήρηση εθίμων κ.ά.

► εξωτερικές δραστηριότητες, όπως εξόδους σε τοπικά αναψυκτήρια και στην αγορά, επισκέψεις σε αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία, τοπικά αξιοθέατα, φάρμες, παραγωγικές μονάδες, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, παζάρια του Συλλόγου μας και άλλων φορέων, σύσταση ομάδων κυκλοφοριακής αγωγής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με εποχιακή θεματολογία (πχ λιομάζωμα) κ.ά.

► δραστηριότητες σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα του Κέντρου, την τοπική κοινωνία και άλλους φορείς/επαγγελματίες.

Το προβλεπόμενο προσωπικό περιλαμβάνει ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, κεραμίστα, οδηγό και συνοδό.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Σχολείων

Kατά τη διάρκεια της χρονιάς, μαθητές του Γυμνασίου Ευπαλίου, του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, και του 2ου Δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές και τους δασκάλους τους, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου μας, στα πλαίσια δράσεων που πραγματοποίησαν τα σχολεία τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζήτησαν για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, ξεναγήθηκαν στους χώρους μας, αντάλλαξαν δώρα και συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια κεραμικής (παρακολούθησαν τον κεραμίστα του Συλλόγου κ. Χριστόπουλο Ηλία να κατασκευάζει διάφορα αντικείμενα στον ηλεκτρικό τροχό), τραγούδησαν μαζί μας, κλείνοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη συνάντηση και γνωριμία.





Επίσκεψη σε έκθεση χαρακτικής

Ο φελούμενοι και προσωπικό του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» επισκέφθηκαν το Φετιχέ Τζαμί, προκειμένου να παρακολουθήσουν την εικαστική έκθεση χαρακτικής «Αντί-δώρο στους προγόνους μου» του Απόστολου Κούστα. Η έκθεση βοηθούσε τους νέους της πόλης να μυηθούν στην τέχνη της χαρακτικής, μέσω στοχευμένων μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων. Στα πλαίσια αυτής μας της επίσκεψης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τόσο με εκπροσώπους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας όσο και με τον ίδιο τον κ. Κούστα, καθώς και να παρακολουθήσουμε οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τη διαδικασία χαρακτικής που ακολουθεί ο καλλιτέχνης.



Στο Μοναστήρι της Γοργοεπηκόου

Οι άνθρωποι της Αλκυόνης παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία και την αρτοκλασία, στο κατανυκτικό και πανέμορφο περιβάλλον της Μονής, στην Παναγία την Γοργοεπήκοο. Η όλη διοργάνωση ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Ευρυτάνων Ναυπακτίας «Παναγία η Προυσιώτισσα», ενώ η θεία λειτουργία τελέστηκε από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη πατέρα Καλλίνικο Γεωργάτο.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών



Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2016 επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, συμμετέχοντας στις επιτυχημένες δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σε συνεργασία με την ομάδα «Κεραμέων Ίχνη». Οι δράσεις, με τίτλο «Χώμα, νερό, φωτιά. δημιουργία και έκθεση σύγχρονων κεραμικών έργων στο εξωτερικό πολιτιστικό τοπίο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών», περιελάμβαναν έκθεση σύγχρονων έργων κεραμικής, καθώς και βιωματικό εργαστήριο. Στο βιωματικό εργαστήριο ενημερώθηκαμε από μέλη της ομάδας «Κεραμέων Ίχνη», με τη χρήση ψηφιακού εποπτικού υλικού, για τις τεχνικές κατασκευής και ψησίματος κεραμικών και τα είδη καμινιών. Στη συνέχεια, μέσα από την προσέγγιση του εξωτερικού πολιτισμικού τοπίου του Μουσείου, είχαμε την ευκαιρία να αποτυπώσουμε σε νωπό πηλό μοτίβα από το φυσικό τοπίο και τα αντικείμενα που το περιβάλλουν δημιουργώντας σταδιακά μία σύνθεση με ανάγλυφα πήλινα πλακίδια.

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου



Και πάλι με την «Αλληλεγγύη» ασχοληθήκαμε...
και οι πρώτες μας λέξεις: Αγαπάω, Φροντίζω, Νοιάζομαι...
Και γνωρίζουμε να τα δίνουμε απλόχερα, αβίαστα... όλα αυτά γιατί... τα έχουμε νιώσει και εμείς!

Στην συνάντησή μας, «ουσιαστικοί» καλεσμένοι οι εθελόντριές μας. Καινούργιες και παλιές. Και είχαμε την ευκαιρία να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους...

Και αποφασίσαμε από κοινού τη μικρή μας πράξη Αλληλεγγύης.

Μαζέψαμε από τον κήπο μας πατάτες και λαχανικά και πήγαμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας...

Συναντήσαμε εκεί τις άλλες εθελόντριες της πόλης μας ...τη Γιώτα, τη Σοφία, την Κυριακούλα και... πολλές άλλες!

Χωριστήκαμε γρήγορα και οργανωμένα σε ομάδες. Άλλοι στη μαγιειρική, άλλοι στη διανομή και άλλοι στη συσκευασία τροφίμων ή στην τακτοποίηση ρούχων. Στο τέλος, όλοι ήμασταν κουρασμένοι από την πολλή δουλειά, αλλά γεμάτοι από πραγματική και ιδιαίτερη ικανοποίηση!

Και το σίγουρο; Θα ξαναπάμε... με γεμάτα τα χέρια και ανοιχτή την καρδιά και το μυαλό μας!

Κλείνοντας, νιώθουμε και πάλι την ανάγκη να ευχαριστήσουμε, μέσα από τη καρδιά μας, τους εθελοντές φίλους μας γι' αυτά που μας έχουν διδάξει...

Με αγάπη,

Οι νέοι της «Αλκυόνης»



Στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου



έσα στο καθημερινό πρόγραμμα των απασχολούμενων του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου μας, εντάσσονται και κάποιες μικρές «αποδράσεις», είτε για εκπαιδευτικούς είτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Μία τέτοια μικρή «απόδραση» στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» πραγματοποίησαν οι απασχολούμενοι του Κέντρου Διημέρευσης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από το προσωπικό της, στις εγκαταστάσεις της Γέφυρας και στον εκθεσιακό χώρο καθώς και να παρακολουθήσουν προβολή βίντεο για το πώς κατασκευάστηκε αυτό το πραγματικά μεγάλο έργο, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη μας. Τέλος, με αφορμή την επίσκεψή μας στις εγκαταστάσεις της Γέφυρας, κάναμε μία στάση στη Πλατεία Χορμόβια στο Αντίρριο, ώστε να δούμε από κοντά τα αγάλματα του δωρητή κ. Γρηγόρη Βαρελά.



Εξασφαλίζοντας το λάδι της χρονιάς

Την εξαιρετική εμπειρία του μαζέματος της ελιάς έζησαν οι απασχολούμενοί μας σε λιοστάσι της περιοχής, όπου παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία συλλογής του καρπού και της μεταφοράς του στο ελαιοτριβείο.



Στη θεατρική παράσταση “Δάφνες & πικροδάφνες”



Η εντυπωσιακή προβολή στο πλανητάριο, με το διαδραστικό θόλο που μας ταξίδεψε στο Σύμπαν, η επίσκεψη στο Μουσείο απολιθωμένων δένδρων του Ευγενίδειου Ιδρύματος, αλλά και οι εξαιρετικές ερμηνείες των Φιλιππίδη, Κιμούλη, Παπαγεωργίου και Δαδακάριδη στην πολιτική σάτιρα «Δάφνες και Πικροδάφνες», χάρισαν σε όσους συμμετείχαν ένα αξέχαστο Σάββατο. Την εκδρομή συμπλήρωσε η βόλτα στα μαγαζιά και στα καφέ του κέντρου της ηλιόλουστης Αθήνας και η ψυχαγωγία, που μας προσέφεραν στη διάρκεια του ταξιδιού, οι φωνές μελών της Μεικτής Χορωδίας Ναυπάκτου που συμμετείχαν στην εκδρομή μας.

Στο Πλανητάριο





✓ Τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Ελληνοαυστραλών Ναυπακτίας για άλλη μια φορά, επισκέφτηκαν τις Δομές μας στις γιορτές των Χριστουγέννων αλλά και του Πάσχα, και προσέφεραν δώρα και γλυκίσματα στους απασχολούμενους.

Δεχτήκαμε στο χώρο μας

✓ Φέτος, πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην πόλη μας, οι ένοικοι και το προσωπικό της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου ΑμεΑ "Το Εργαστήρι" από την Αθήνα. Έτσι οι φίλοι μας, επισκέφτηκαν το καλοκαιρινό μας παζάρι, τις Δομές μας και πραγματοποιήσαμε από κοινού δραστηριότητες.



✓ Ο διευθυντής καθώς και καθηγητές της Ορθοπαιδαγωγικής Ακαδημίας της Νυρεμβέργης, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στις Δομές του Συλλόγου μας. Εκεί οι επισκέπτες μας ήρθαν σε επαφή με τους απασχολούμενους και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου από το προσωπικό του Συλλόγου.



ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Ο Σύλλογος ΑμεΑ "ΑΛΚΥΟΝΗ" ενημερώνει τα μέλη του πως, έπειτα από συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας, τους παρέχει ετήσια ειδική κάρτα (η οποία κάθε χρόνο θα έχει διαφορετικό χρώμα). Τα μέλη του Συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ», κατόπιν επιδειξης της κάρτας αυτής σε πολλά καταστήματα της πόλης μας, θα έχουν τη δυνατότητα έκπτωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ευχαριστούμε θερμά την Ομοσπονδία καθώς και τους επιχειρηματίες που ανταποκρίθηκαν.



ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Μετά την εκλογική συνέλευση που έγινε την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου του 2016 στο Σύλλογο ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» εξελέγη νέο, διευρυμένο Συμβούλιο, με δύο επί πλέον μέλη στο Δ.Σ. και, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, αποτελείται από τους:

Βασιλική Παναγοπούλου: Πρόεδρο,

Αθανάσιο Ρισβά: Αντιπρόεδρο,

Θεοδόσιο Θεοδοσόπουλο: Γενικό Γραμματέα,

Μιλτιάδη Κατσίκα: Ταμία,

Ευτυχία Ανδρονιάδη: Μέλος – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο: Μέλος – Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Παναγιώτα Φλωροπούλου: Μέλος – Ειδική Γραμματέας- Υπεύθυνη Διαδικτύου

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή η οποία ανανεώθηκε πλήρως μετά τη συγκρότηση σε σώμα η σύνθεσή της έχει ως εξής:

Λαμπροπούλου – Ξάνθη Αικατερίνη: Πρόεδρο, Λάσπη Βασιλική: Γραμματέα, Πανταζή Αντωνία: Μέλος



ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ!!!

Η ανέγερση Ειδικού Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Σχολείου αποτελούσε αίτημα του συλλόγου μας από την ίδρυσή του το 2003. Ήταν όνειρο και ανάγκη μαζί για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ευχαριστούμε τις δημοτικές αρχές του δήμου Ναυπακτίας, που συντέλεσαν στην υποβολή της αρχικής πρότασης ανέγερσης, δημοπράτησης και, πρόσφατα, της αποπεράτωσης του σχολείου, καθώς και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την απόφαση ένταξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020", μετά από πρόταση του Δήμου Ναυπακτίας.

Το σύγχρονο Ειδικό σχολείο Ναυπάκτου στο τέλος του 2018, μαζί με τις υπόλοιπες Δομές που υπηρετούν την αναπηρία, θα δώσουν στην πόλη μας μια από τις καλύτερες θέσεις πανελλαδικά στον τομέα της υποστήριξης των αναπήρων συμπολιτών μας.





O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
VINCI (VINCI FOUNDATION /
κοινωνικός βραχίονας του ομίλου VINCI – κυρίου μετόχου της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) πρόσφατα υιοθέτησε και χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα του Συλλόγου ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφορούσε τη χρηματοδότηση της αγοράς από το σύλλογο ενός 9θέσιου οχήματος. Το «van της αλληλεγγύης» θα επιτρέψει στην «Αλκυόνη» να εξυπηρετήσει όχι μόνο τα δικά της μέλη, αλλά και μεμονωμένα ΑμεΑ της ευρύτερης περιοχής Ναυπακτίας – Δωρίδας, που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χώρους φροντίδας σχετικής με την υγεία τους.

Το όχημα αυτό, εκτός του ότι θα καλύπτει τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες των απασχολούμενων των Δομών του Συλλόγου, θα λειτουργεί επιπλέον σαν κινητή μονάδα που θα στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και οδηγό. Βασικός σκοπός της κινητής μονάδας θα είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα με ανατηρίες και στις οικογένειές τους, τα οποία ζουν σε απομακρυσμένα και ορεινά επί το πλείστον, χωριά της Ναυπακτίας και της Δωρίδας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η κινητή μονάδα θα είναι:

✓ Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη αφελουμένων

✓ Μετακίνησή τους σε δημόσιες υπηρεσίες, σε γιατρούς ή Κέντρα Υγείας για τακτοποίηση υπηρεσιακών εγγράφων, ιατρικές εξετάσεις και συνταγογραφήσεις (**Εικ. 1**).

✓ Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό είναι ότι ο Σύλλογος «ΑΛΚΥΟΝΗ» θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δανείζει - όποτε, φυσικά του ζητηθεί και μετά από συνεννόηση - το όχημα αυτό σε άλλα Σωματεία ή Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα και εδρεύουν ή γειτνιάζουν με την πόλη της Ναυπάκτου (προκειμένου αυτοί να βοηθηθούν και να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μια έκτακτη περίπτωση) (**Εικ. 2**).

Ανάδοχος του προγράμματος εκ μέρους του Συνδέσμου είναι ο κ. Νίκος Δούρος, στέλεχος της ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Ο Σύλλογος «ΑΛΚΥΟΝΗ» ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη κοινωνική του ευαισθησία στον Σύνδεσμο του VINCI.





Από MAHI SOCIETY

✓ Η Αντιπρόεδρος της οργάνωσης MAHI SOCIETY, κ. Γκόλφω Τσιακούμη, συνοδευόμενη από τον σύζυγο της, επισκέφθηκε το Κέντρο Διημέρευσης και προσέφερε δέματα με είδη ρουχισμού και υλικά για τα εργαστήριά μας. Η MAHI SOCIETY είναι μια ΜΚΟ που δημιουργήθηκε από Ελληνοκαναδές μητέρες στο Βανκούβερ στο Καναδά με σκοπό την κάθε είδους υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην Ελλάδα, στον καιρό της κρίσης.

Από EOSTA

✓ Στελέχη της Ολλανδικής εταιρείας διανομής βιολογικών προϊόντων EOSTA, της Σουηδικής αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ ICA, με τη συνοδεία του προέδρου της Αγροπεριβαλλοντικής Ομάδας Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας, κ. Καραντινό Γεράσιμο επισκέφθηκαν το Σύλλογό μας. Ο εκπρόσωπος της EOSTA μας παρέδωσε επιταγή ύψους 4.500 Ευρώ. Το ποσό αυτό προήλθε από εισφορές στην Ολλανδία. Συγκεκριμένα, για κάθε κιλό βιολογικών εσπεριδοειδών που πουλάει η EOSTA στην Ευρωπαϊκή Αγορά, τουλάχιστον 0,01 Ευρώ δίνεται στον Σύλλογο «ΑΛΚΥΩΝΗ».



Από GREEK FASHION ROOM

✓ Η εταιρεία Ναυπάκτιων επιχειρηματιών που διαθέτει ρούχα μέσω του διαδικτύου στο site

www.greekfashionroom.com

θα δωρίζει στο Σύλλογό μας το 1% της αξίας από κάθε αγορά που θα πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Ήδη μας προσέφεραν το πρώτο σημαντικό ποσό από την εξάμηνη δραστηριότητά τους και τους ευχαριστούμε θερμά.



Σε μια κατάμεστη αίθουσα γνωστού Café, όπου όλοι έδωσαν το παρόν, πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της «Αλκυόνης» για την 3η Δεκέμβρη. Οι φόβοι μας, από την υιοθέτηση μιας ριζικής «αλλαγής» στη συνηθισμένη μας επικοινωνία με τους φίλους του έργου μας, τελικά διαιψεύστηκαν. Σε μια αίθουσα όπου υπήρχε το αδιαχώρητο, όλοι απόλαυσαν τον καφέ ή το τσάι τους, με τις υπέροχες φωνές του Γιάννη Σίνη, της Ελευθερίας Ζησιμοπούλου και του Τάκη Κερασιά (σε μια ζεστή μουσική

Μια μεγάλη αγκαλιά η Πόλη για την Αλκυόνη





ατμόσφαιρα). Το παρόν έδωσαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη π. Θωμάς Βαμβίνης, οι Δήμαρχοι Ναυπακτίας και Δωρίδας, κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης και κ. Καπετζώνης Γεώργιος, ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων κ. Ράπτης Ιωάννης, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζιαμπάρα Μαρία, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΝ κ. Νούλας Κωνσταντίνος, τα παιδιά του ΚΔΑΠμεΑ συνοδευόμενα από εργαζόμενους στην Δομή, καθώς και όλοι οι εθελοντές και οι φίλοι του Συλλόγου μας



ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ALTDORF

Του Αθανασίου Κ. Ρισθά,

Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

OΣχολικός Συνεταιρισμός αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό της κοινωνικής ζωής του ελληνικού σχολείου¹ κι έχει ως βασικό στόχο «τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας». Ειδικότερα,² με τις ποικίλες δραστηριότητες που σ' αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αναλαμβάνουν αλλά και με την οικονομική τους δραστηριοποίηση, αναμένεται σταδιακά οι ίδιοι να εξοικειωθούν μ' ένα πνεύμα αυτοδιαχείρισης και κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής.

Οι σχολικοί συνεταιρισμοί, δύνανται να αναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες, «οι οποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα και, γενικότερα, στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας, στη συνεργασία και στη συλλογικότητα».³

Ειδικά για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες⁴ αποσκοπούν στην «ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών».⁵



Ο Σκοπός του Σχολικού Συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των μαθητών, τη λειτουργία κυλικείου και την ανάπτυξη αλληλέγγυου κοινωνικού δικτύου.

Οι Παιδαγωγικοί στόχοι του θεσμού μπορεί να είναι:

α) Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών και η προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών ρόλων (όπως η τήρηση ωραρίου, η διενέργεια αγορών και πωλήσεων, η ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων, η συνεργασία, η κατανομή ρόλων, κ.ά.).

β) Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κανόνες επαγγελματικής επικοινωνίας και κοινωνικής συνδιαλλαγής, κανόνες δημοκρατικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, κ.ο.κ.).

γ) Η παροχή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ιδιαιτέρως στους τελειόφοιτους μαθητές των ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

δ) Η περαιτέρω καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ε) Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτομέριμνας των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες.

στ) Η σύνδεση με την κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα.

ζ) Η διαθεματική προσέγγιση του σχολικού συνεταιρισμού με την υποστήριξη των μαθημάτων που καλλιεργούν περαιτέρω τη γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση και πολιτειακή αγωγή.

Το παράδειγμα του Altdorf

Μία τάξη με μαθητές 16-19 ετών του Ειδικού Σχολείου του Altdorf συμμετείχε στο πρόγραμμα «Εράσμους» και, μ' αυτή αλληλοεπιδράσαμε τόσο στη Ναύπακτο, όσο και στο Altdorf. Στόχοι όλων των δραστηριοτήτων η εμπειρική μάθηση, η εκπαίδευση και η ζωή στην ύπαιθρο, μακριά από τις ευπρόσδεκτες αναπτηρικές καρέκλες. Με χρήσιμα μικρά εξαρτήματα εξασφαλίζαμε την πρόσβαση στις δραστηριότητές μας. Μία από τις δραστηριότητες του προγράμματος ήταν να συλλέξουμε μήλα να τα πάμε στο εργοστάσιο για να γίνουν χυμός ο οποίος, στη συνέχεια, θα διατεθεί στην περιοχή της

Νυρεμβέργης μέσα από τη διαδικασία του σχολικού συνεταιρισμού.

✓ΕΙΚΟΝΑ 1η: Ο Γιόχαν - Γερμανός δάσκαλος - και μια μικρή ομάδα Ελλήνων και Γερμανών, φορτώσαμε στο αυτοκίνητο, με το τρέιλερ του σχολείου, τον εξοπλισμό για τη συλλογή μήλων (σακιά, κουβάδες, ειδικά άγκιστρα για το τίναγμα, δίχτυα/πανιά) και ξεκινήσαμε για το μηλεώνα.

✓ΕΙΚΟΝΑ 2η: Στο μηλεώνα καθαρίζουμε το χώρο, κάτω από τις μηλιές, από τα σάπια μήλα και συλλέγουμε τα γερά. Στρώνουμε τα δίχτυα και μαζεύουμε. Ο Νίνο κατεβαίνει από το αναπτηρικό αμαξίδιο και, σε συνεργασία με τον Κώστα, γεμίζουν τους κουβάδες και τα σακιά επικοινωνώντας στη γλώσσα τους. Η συνεργασία όλων, παρόλη τη διαφορετική ικανότητα και γλώσσα, ήταν απρόσμενη, «κύριε τα καταφέρνουμε!»

✓ΕΙΚΟΝΑ 3η: Την άλλη μέρα Γερμανοί και Έλληνες μαζεύουμε μήλα. Η εμπειρία της προηγούμενης ημέρας βοηθάει να αρχίσουμε γρήγορα και με όρεξη τη δουλειά. Τραγουδώντας «μήλο μου κόκκινο» τα σακιά



γεμίζουν γρήγορα, συνεχίζουμε να γεμίζουμε τους κουβάδες. Ο ένας παροτρύνει τον άλλο με νοήματα, με παραινέσεις, με επιδοκιμασίες με χιούμορ, τόσο στα γερμανικά όσο και στα ελληνικά. Αβίαστα καλλιεργούνται επικοινωνιακές δεξιότητες. Τσουβάλια και κουβάδες γεμί-

ζουν ασφυχτικά, ξεπερνώντας το στόχο.

✓ΕΙΚΟΝΑ 4η: Μια μικρή ομάδα Ελλήνων και Γερμανών μαζεύουμε τα μήλα από τις δύο μηλιές στο Κοιμητήριο του Altdorf. Οι Γερμανοί χαμογελούν ευχάριστα.

✓ΕΙΚΟΝΑ 5η: Τα μήλα μεταφέρονται στο εργοστάσιο για χυμό. Όλοι μαζί σχηματίζουμε αλυσίδα και μεταφέρουμε τα μήλα στο χώρο του εργοστασίου. Περιμένουμε τη σειρά μας και αδειάζουμε σιγά σιγά τα μήλα στη σχάρα διαλογής ξεχωρίζο-



ντας τα σάπια. Οι γερμανοί εργάτες παρατηρούν αμέτοχοι τη διαδικασία. Ο υάντας μεταφέρει τα μήλα για πλύσιμο και, στη συνέχεια, περνώντας από διάφορα στάδια ο χυμός είναι έτοιμος για εμφιάλωση. Ακολουθεί η αποστείρωση των μπουκαλιών που



έχει το σχολείο, η τοποθέτηση στα καφάσια και πάλι, με αλυσίδα, στο αυτοκίνητο. Κάποια ποσότητα χυμού τοποθετείται σε ασκούς.

✓ΕΙΚΟΝΑ 6η: Ο χυμός μεταφέρεται στο σχολείο για να μπει η ετικέτα και να διατεθεί.

✓ΕΙΚΟΝΑ 7η: Ξεθεωμένοι, αλλά ευτυχισμένοι μπορούν και αναλογίζονται καλύτερα, να έ-

χουν καλύτερη αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και αποτέλεσμα. Ίσως να έχουν επιλέξει ένα σύνολο εσωτερικών οραμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενδυναμώσει την ιδέα του συνυπολογισμού.

Συμπέρασμα

Η προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών ρόλων (όπως η συνεργασία, η κατανομή ρόλων, η λήψη αποφάσεων, η καταγραφή και η απογραφή των ειδών κ.ά.), η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η σύνδεση με την κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα μέσα από την ανακαλυπτική και βιωματική μάθηση είναι μερικοί από τους παιδαγωγικούς στόχους των σχολικών συνεταιρισμών.

Γι' αυτό, καλό είναι, να λειτουργήσει ο σχολικός συνεταιρισμός σε όλα τα σχολεία με σκοπό την προβολή και αξιοποίηση των προϊόντων της ελληνικής γης και, το κυριότερο, την προετοιμασία των εφήβων για να περάσουν στο στάδιο των ώριμων, υπεύθυνων και εργατικών ενηλίκων.

1 Εισήχθη για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με το Νόμο 1566/1985 (άρθρο 46, παρ. 3)

2 Όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. Φ3/1085/Γ1/1456/1997 (ΦΕΚ τ.Β' /1107/1997) υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει ζητήματα οργάνωσης του εν λόγω θεσμού

3 [4396 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)]

4 Όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 56601/Γ7/2013 (ΦΕΚ 1127/Β' /10-5-2013) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επέκταση του σχολικού συνεταιρισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

5 Με την «Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Υπουργική Απόφαση (Δ3/15717/2016 - ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016), επισημαίνεται ότι θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

'Ένα ταξίδι αλλιώτικο



Tο καλοκαίρι του 2016 ο Σύλλογος μας είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει, στην πόλη της

Ναύπακτου, καθηγητές της Ορθοπαιδαγωγικής Ακαδημίας της Νυρεμβέργης μαζί με έφηβους μαθητές του Ειδικού Σχολείου και τους φοιτητές συνοδούς τους, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. Καθημερινά και για μία ολόκληρη εβδομάδα, οι φιλοξενούμενοί μας πήραν μέρος σε διάφορες δράσεις μαζί μας, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί από κοινού.

Αναλυτικότερα:

Sε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης, τόσο των ίδιων των συμμετεχόντων όσο και των κατοίκων της πόλης μας, σε θέματα οικολογίας, διοργανώθηκε εξωτερική δραστηριότητα εκπαίδευσης στην παραλία της Ψανής, με

ενημερωτικό χαρακτήρα και βιωματικό τρόπο, αναφορικά με τον καθαρισμό των ακτών, την ανακύκλωση και τα οφέλη της. Ακολούθησε πικ νικ με φαγητό που είχαν ετοιμάσει οι απασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι του Κέντρου.

Tην επόμενη ημέρα, κάτω από έναν λαμπρό ήλιο, μαγευτήκαμε από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, καθώς και από τα εκπληκτικής ομορφιάς εκθέματα του μουσείου. Ταυτόχρονα επισκεφτήκαμε την Αράχωβα, απολαύσαμε τον καφέ μας στο Γαλαξίδι, ενώ κλείσαμε την ημέρα μας με φαγητό στην Σεργούλα, με θέα τα Τριζόνια, κάτω από τους ήχους της κιθάρας των Γερμανών φιλοξενούμενών μας.

Aκολούθησε επίσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης μας, όπου ο Δήμαρχος κ. Τάκης Λουκόπουλος μας υποδέχτηκε θερμά στο γραφείο του και ενημερώθηκε για τους σκοπούς του ταξιδιού, για το πώς είδαν οι φιλοξενούμενοί μας την πόλη μας αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Τέλος έδειξε μεγάλο





ενδιαφέρον και άκουσε προσεκτικά τον τρόπο που αυτοί προσπαθούν να επιλύσουν αντίστοιχα προβλήματα στην χώρα τους.

Tο επόμενο πρωινό, η Πρόεδρος του Συλλόγου, οι απασχολούμενοι και το προσωπικό του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ», ενημέρωσαν τους φιλοξενούμενους σχετικά με την ιστορία, τις δράσεις και τις δομές του Συλλόγου. Κατόπιν παρακολούθησαν τον κεραμίστα του Συλλόγου κ. Χριστόπουλο Ηλία να κατασκευάζει διάφορα αντικείμενα στον ηλεκτρικό τροχό, ενώ είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν και οι ίδιοι με τα χέρια τους από ένα μπολ με την αρχέγονη μέθοδο του τσιμπιτού.

Τέλος, το πρωινό τους έκλεισε με μια επίσκεψη στις νεοαναγειρόμενες Στέγες του Συλλόγου μας.

Mια αξέχαστη βραδιά, μας περίμενε όλους, στον όμορφο χώρο του κήπου της Στέγης, με πάνω από εκατό παρευρισκόμενους, να απολαμβάνουν τα πλούσια εδέσματα, να τραγουδούν, να χορεύουν και να

διασκεδάζουν, ακούγοντας παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες.

Tην επόμενη και τελευταία μέρα αποφασίσαμε να διασχίσουμε την γέφυρα. Τα εμπόδια πολλά, αλλά η θέληση μεγάλη. Μία ώρα αργότερα φτάσαμε με τα πόδια μας και τα αμαξίδιά μας στην πλευρά του Ρίου, συμφωνώντας όλοι μαζί πως ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Είχε φτάσει η στιγμή του αποχαιρετισμού. Οι φιλοξενούμενοι μας σε λίγο θα έπαιρναν το πλοίο από Πάτρα για Ιταλία και από εκεί οδικώς θα έφταναν στον προορισμό τους τη Γερμανία.



πρόγραμμα erasmus - Ελλάδα



A πόγευμα Δευτέρας στο λιμάνι της Πάτρας, ξεκινάμε με πλοίο για Ιταλία. Η διαδρομή με το πλοίο πρωτόγνωρη εμπειρία για πολλούς από εμάς. Διασχίζουμε την Ιταλία, συνεχίζουμε στην Αυστρία κάνοντας μια μικρή στάση στο Innsbruck (μια όμορφη πόλη στους πρόποδες των Άλπεων) για περιήγηση και φαγητό και, στη συνέχεια, θα φτάσουμε στον προορισμό μας, ένα camping στην γερμανική εξοχή, όπου θα μας περίμενουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί.

H ομάδα των Γερμανών είχε ετοιμάσει το δεύτερο, τη φωτιά, τις σκηνές και τα στρώματα. Παρόλο που γνωρίζαμε ότι θα κοιμηθούμε δύο νύχτες στο camping, εμείς δεν το βρήκαμε ιδιαίτερα εύκολο. Μια ωραία μεγάλη φωτιά στο κέντρο του καταπράσινου τοπίου έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Ο ζεστός ήλιος στέγγωσε τα πάντα και ξύπνησε την επιθυμία για περιπέτεια! Πολλές οι επιλογές! Όποιος από μας ήθελε μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα όμορφο περίπατο στο ποτάμι ή σε μία βόλτα στο ποτάμι με βάρκες ή σε αναρρίχηση ή σε τοξοβολία. Το μεσημέρι, κουρασμένοι αλλά ευχαριστημένοι, απολαύσαμε στη λιακάδα το μπάρμπεκιου. Ο αέρας γέμισε από τη μυρωδιά του Γερμανικού λουκάνικου.

Tην επόμενη μέρα, ξεκινήσαμε για το Altdorf – μια μικρή πόλη περίπου σαν τη δική μας – όπου θα μέναμε στις δικές τους Στέγες Υποστη-

ριζόμενης Διαβίωσης (σε ένα υπέροχο και τεράστιο κτίριο που κάποτε στεγαζόταν το πρώτο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας) που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο με το σχολείο τους. Στη διαδρομή προς το Altdorf επισκεφτήκαμε μια οργανωμένη Δομή, όπου ζούσαν και εργάζονταν άτομα με αναπηρία. Ολόκληρη πολιτεία με σύγχρονα σπίτια, που κατοικούν τυπικές οικογένειες με τα παιδιά τους και, συγχρόνως, αναλαμβάνουν και τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία. Στα εργαστήριά τους μπορούσε κανείς να δει κατασκευή κεριών, υφαντών με αργαλειό, κοσμημάτων, παραγωγή αρτοσυσκευασμάτων, τυριών και άλλων γαλακτοκομικών ειδών, εκτροφή αγελάδων και μοσχαριών. Εκπληκτική οργάνωση και εμείς μαθαίνουμε τον τρόπο που όλα αυτά καταφέρνουν να γίνονται πραγματικότητα. Ποιος ξέρει... ίσως κάποτε και στην Ελλάδα...

Tο ξημέρωμα μας βρήκε κάτω από συνθήκες καλοκαιριού να μαζεύουμε στη Γερμανική εξοχή μήλα από οκτώ μηλιές και, στη συνέχεια, το απόγευμα, μετά από μια πολλή ενδιαφέρουσα επεξεργασία σε ειδικό εργαστήριο, τα μήλα γίνονται χυμός.

Aκολουθεί μπάνιο στην πισίνα, τεράστια, θερμαινόμενη, πρωτόγνωρη εμπειρία και αυτή για τα παιδιά μας. Το τελευταίο βράδυ μας στο Altdorf οι φίλοι μας οργανώνουν πάρτυ, με



πολλά και διάφορα φαγητά, γλυκά, ποτά και πολύ χορό!

Mέρα κάπως βροχερή ξεκινάμε με τρένο για τη Νυρεμβέργη. Μαζί μας ταξιδεύουν άνθρωποι με αναπηρία στα αμαξίδιά τους, χωρίς συνοδό! Πηγαίνουν για δουλειά ή, ίσως, για καφέ στην πόλη μόνοι τους! Όπως διαπιστώσαμε αργότερα αυτό ήταν απολύτως εφικτό, αφού η Νυρεμβέργη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες να μην αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα. Μεγαλόπρεποι ναοί, που, όπως μας είπαν, καταστράφηκαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ολοσχερώς και από τα ερείπια ξαναχτίστηκαν και πάλι. Μια μικρή βόλτα στην ενδιαφέρουσα υπαίθρια αγορά, επίσκεψη στις δύο μεγάλες εκκλησίες και στα υπόγεια του Κάστρου-Ξενοδοχείου, όπου διανυκτερεύσαμε, και στο οποίο άνθρωποι και έργα τέχνης έβρισκαν καταφύγιο από τις βόμβες του πολέμου.

Hτελευταία μέρα που θα περνούσαμε στη Νυρεμβέργη αποδείχτηκε η πιο δημιουργική. Οι Γερμανοί είχαν ήδη προετοιμάσει πέ-

ντε συναντήσεις μας: Επίσκεψη σε ειδικό σχολείο, σε εργαστήριο κεραμικής, σε Κέντρο Διημέρευσης και, τέλος, σε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίος ασχολείται με την εύρεση εργασίας σε άνεργα ΑμεΑ. Πολύτιμο υλικό που θα φέρουμε πίσω στην Ελλάδα μαζί μας.



Aίγος ελεύθερος χρόνος για ψώνια και ύστερα επίσκεψη στο μουσείο Ναζισμού. Επίσκεψη στο χώρο που ο Χίτλερ κατέστρων τα δολοφονικά σχέδιά του κατά της ανθρωπότητας.

Pριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής έχουμε μια συνάντηση στο Δημαρχείο της πόλης, όπου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και οι υπεύθυνοι του προγράμματος ERASMUS θέλησαν να έχουν μια εικόνα και από εμάς και από τους Γερμανούς σχετικά με το ταξίδι αυτό, που μόλις ολοκληρώνοταν.

O αποχαιρετισμός με τους φίλους μας δεν ήταν εύκολος. Κρατάμε τις φωτογραφίες, τις αναμνήσεις, τις γνώσεις και το καταστάλαγμα της αλληλεπίδρασης των δύο ομάδων ως πολύτιμο απόκτημα.



Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογός σας και τι σας ώθησε στη δημιουργία του;

Η ιδέα για την ίδρυση ενός φορέα, που θα δραστηριοποιείται πολιτιστικά με σημείο αναφοράς το ιστορικό γεγονός της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, άρχισε να κυριοφερείται πριν δύο χρόνια περίπου.

Η μεγάλη απήχηση της σελίδας που δημιουργήθηκε στο facebook: "Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (LA BATTAGLIA DI LEPANTO)", η οποία αριθμεί σήμερα 1.408 μέλη, επιβεβαίωσε τις αρχικές σκέψεις για τη δημιουργία ενός σωματείου, με σκοπό την έρευνα και προβολή του ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Τόσο οι σκοποί, όσο και οι στόχοι δημιουργίας του Συλλόγου μας, αναφέρονται στην ιδρυτική του διακήρυξη:

✉ Η περαιτέρω ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με έμφαση στην ταυτοποίηση του "Lepanto" με τη σημερινή Ναύπακτο.

✉ Η σύσφιγξη των σχέσεων της Ναυπάκτου με τις χώρες που συμμετείχαν με δυνάμεις τους στους δύο στόλους, που εκείνη την εποχή συγκρούστηκαν στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, καθώς και

✉ Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία δράσεων, που σχετίζονται με τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Μέσω αυτών των δράσεων, επιδιώκεται η ανάδειξη πολιτιστικών όψεων, με επικέντρωση κυρίως στην ιστορική περίοδο της Ναυμαχίας.

Στις εκλογές του Συλλόγου που διεξαχθήκαν στις 31/01/2016, αναδείχθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:
Γιάννης Κοργιαλάς
Αντιπρόεδρος:
Χρήστος Σιαμαντάς
Γεν. Γραμματέας:
Νένα Μαιρομμάτη
Ταμίας:

Με το Σύλλογο "Lepanto 1571"

**Νίκος Καλογερής
Υπεύθυνος Δημοσ. Σχέσεων:
Σύνθια Βανάντια
Αναπληρωματικό μέλος:
Νίκος Βασιλόπουλος**

Ποια είναι η δραστηριότητα του "Lepanto 1571" από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και ποια αξιολογείται ως η πιο σημαντική σε σχέση με τις στοχεύσεις του Συλλόγου;

Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο λειτουργίας, ο Σύλλογος ανέπτυξε τις εξής δραστηριότητες:

✉ **Τον Οκτώβριο του 2015:**
Συνυπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης - μνημονίου συνεργασίας, του υπό ίδρυση διεθνούς δικτύου: «Δρόμοι του Λεπάντο - Από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Διοργάνωση περιήγησης των ξένων αποστολών, που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις εορτασμών της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, το 2015.

✉ **Το Μάρτιο του 2016:**
Διοργάνωση Αποκριάτικης Φέστας, με κοστούμια εποχής, στο βιβλιοπωλείο – καφέ «Adagio II»

✉ **Τον Απρίλιο του 2016:**
Διάλεξη στο βιβλιοπωλείο – καφέ «Adagio II», του μέλους μας, δικηγόρου – ιστοριοδίφη Χρήστου Σιαμαντά, με θέμα: «Η Πειρατεία και η Ναύπακτος».

Συνδιοργάνωση με το Δήμο Ναυπακτίας και το «Πράσινο +

Μπλε», της δράσης "Let's do it, Greece – Lepanto".

✉ **Τον Ιούλιο του 2016:**

Διοργάνωση Έκθεσης Ζωγραφικής στην αίθουσα τέχνης "Art – Lepanto".

✉ **Το Σεπτέμβριο του 2016:**

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας, για την ονοματοδότηση της Πλατείας Λιμένος. Πρότασή μας η πλατεία να ονομαστεί «Πλατεία Ναυμαχίας Ναυπάκτου 1571 – Battle of Lepanto 1571 Square».

✉ **Το Οκτώβριο του 2016:**

Συμμετοχή, με δυο δράσεις, στις εορταστικές εκδηλώσεις της 445ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου:

Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Ναυπακτίας, διάλεξη του Χρήστου Σιαμαντά, με θέμα: «Οι Βενετσιάνοι της Ναυπάκτου του 15ου αι. – Εικόνες από τη ζωή στην Βενετοκρατούμενη πόλη».

Καταγραφή των Βενετών Διοικητών, που διοίκησαν την πόλη κατά τον 15ο αι. Ο κατάλογος αυτώς αποτυπώθηκε σε πίνακα, τον οποίο δώρισε ο Σύλλογος στο Δήμο Ναυπακτίας.

Επιπλέον ο Σύλλογος συμμετείχε με δικό του περίπτερο στην έκθεση "NOSTOS – GREEK ALTERNATIVE TOURISM EXPO 2016". Τονίζουμε ότι η συμμετοχή μας δεν θα ήταν δυνατή, χωρίς τη δωρεάν παραχώρηση του περιπτέρου από το Δήμο Ναυπακτίας, αλλά και χωρίς τις χορηγίες επαγγελ-





ματιών της πόλης.

Αν και όλες οι εκδηλώσεις ήταν κατά την εκτίμησή μας σημαντικές, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε δυο, οι οποίες δημιουργούν άλλες προσπτικές για το μέλλον ενός νεοσύστατου συλλόγου, όπως ο δικός μας:

1. Η συμμετοχή μας, ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη στο Διεθνές Δίκτυο «Δρόμοι του Λεπάντο - Από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Και αυτό επειδή πιστεύουμε ακρά�αντα ότι ένα τέτοιο δίκτυο, θα δώσει άλλη ώθηση στην διεθνή προβολή της πόλης και της ιστορίας της.

2. Η συμμετοχή μας στη διεθνή έκθεση NOSTOS, καθότι μας έδωσε την ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε σε ένα ευρύ κοινό την ύπαρξη και τις στοχεύσεις του Συλλόγου μας. Κρίνουμε μάλιστα ότι η συμμετοχή μας ήταν επιτυχημένη, αφού το περίπτερό μας προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών και λάβαμε πολύ θετικές κριτικές. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του τριημέρου, υπήρξαν πολύ σημαντικές επαφές με διάφορους παράγοντες της κεντρικής πολιτικής σκηνής, οι οποίοι εκδήλωσαν τη βούλησή τους να συνδράμουν το έργο μας. Πέραν αυτού, υπήρξε και ένας μεγάλος αριθμός νέων εγγραφών στο Σύλλογο.

Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη Δημοτική Αρχή;

Από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η πρόθεσή μας για τη δημιουργία του Συλλόγου, η Δημοτική Αρχή αγκάλιασε την προσπάθειά μας, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και εμπράκτως, με πρώτη ενέργεια, τη θετική εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρ-

χου για τη συμμετοχή μας στο Διεθνές Δίκτυο. Τόσο στις περσινές, όσο και στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις, για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, συνδιοργανώσαμε

με το Δήμο συγκεκριμένες δράσεις. Επιπλέον η Δήμος, όπως ήδη αναφέραμε, μας διέθεσε δωρεάν το περίπτερο. Εκείνο που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και οφείλεται αποκλειστικά σε διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, είναι η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, του αιτήματός μας για την ονοματοδοσία της Πλατείας Λιμένος. Ευελπιστούμε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον, καθόσον δεν υπάρχει κάποια ένσταση εκ μέρους του Δήμου.

Έχετε προγραμματίσει κάποιες δράσεις για τον επόμενο χρόνο? Μπορείτε να μας τις περιγράψετε συνοπτικά;

Πριν περίπου δυο εβδομάδες, συγκαλέσαμε έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ενημερώσουμε παλαιά και νέα μέλη για την πορεία του Συλλόγου από τη σύστασή του μέχρι σήμερα. Επίσης ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφορούσε στον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά. Ζητήσαμε από τα μέλη μας να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι το τέλος του έτους, ώστε μέσα στο πρώτο δίμηνο του νέου έτους, να έχουμε δομήσει το βασικό μας πρόγραμμα για το 2017.

Οστόσο, έχουμε ήδη εξαγγείλει μια δραστηριότητα, η οποία συναρτάται άμεσα με το θέμα της ονοματοδοσίας της Πλατείας Λιμένος. Στόχος μας είναι να επεξεργαστούμε και να είμαστε σε θέση, πολύ σύντομα, να προτείνουμε στο Δήμο προς έγκριση, μια ολοκληρωμένη πρόταση για την προκήρυξη ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού

διαγωνισμού ιδεών, σχετικά με ανάπλαση της Πλατείας, κατά τρόπο που να συνδέεται με την προτεινόμενη ονομασία της.

Επίσης σκοπεύουμε να συνεχίζουμε τον κύκλο των διαλέξεων σχετικά με διάφορες πτυχές της ιστορίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, ενώ προετοιμάζουμε μια διήμερη απόδραση σε κοντινή περιοχή. Ωστόσο είναι νωρίς να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτές τις δράσεις. Ελπίζουμε να μας δοθεί κάποια άλλη στιγμή η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε.

Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία, θα θέλαμε να καλέσουμε όλους όσοι θεωρούν ότι οι σκοποί μας είναι κοντά σε όσα αυτοί οραματίζονται για την πόλη μας, να πλαισιώσουν την προσπάθειά μας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι!

*Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου "Lepanto 1571"
Νέα Μαυρομάτη
Γεν. Γραμματέας*





Zώντας από κοντά την αναπηρία

Kατά γενική ομολογία ο όρος αναπηρία μας παραπέμπει σε κάτι δύσκολο και δυσάρεστο. Αν κληθεί κάποιος να περιγράψει σκέψεις και συναισθήματα που του γεννά ο όρος αυτός στο άκουσμά του, σίγουρα θα συναντήσει δυσκολίες στην περιγραφή. Πώς να περιγράψει κανείς τον φόβο;

Αν είχε χρώμα ο φόβος θα ήταν μαύρο...αν είχε σχήμα ο φόβος θα ήταν ακανόνιστο, με πολλές κοφτερές γωνίες... αν ήταν ζώο ο φόβος θα ήταν αχινός! Και θα είμαι ειλικρινής!

'Οπως πολλοί άλλοι κι εγώ έχω επανειλημμένα ξορκίσει την αναπηρία! 'Οπως πολλοί άλλοι και εγώ έχω ακουμπήσει μια κοφτερή γωνία του φόβου της αναπηρίας... έχω φανταστεί πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος ή κάποιοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αναπηρία ως γεγονός!

Δύσκολο και δυσάρεστο, αλλά όχι επαρκής λόγος για να αρνηθώ να περάσω μια εβδομάδα διακοπών μαζί με τη φίλη μου, η οποία τυγχάνει να είναι μητέρα ενός παιδιού με αυτισμό.

Βρέθηκα, λοιπόν, κάποια στιγμή να μοιράζομαι τις μέρες και τις νύχτες μιας εβδομάδας, με τον μικρό μου φίλο τον Άλκη και

την καλή μου φίλη, τη μητέρα του. Ο Άλκης δεν μας έκανε τη χάρη να αφήσει πίσω την διαφορετικότητά του... την πήρε μαζί του... μαζί μας δηλαδή, και έβαλε εκείνος τους κανόνες αυτής της συνύπαρξης! Αυτισμό ονομάζουν οι ειδικοί αυτή την διαφορετικότητα. Αχαρτογράφητη περιοχή για εμένα αυτή η συνύπαρξη. Η έννοια της αυτοδιάθεσης άγνωστη, ο ελεύθερος χρόνος μηδενικός και αν πρέπει οπωσδήποτε για κάποιο λόγο να έχεις ελεύθερο χρόνο τον ανταλλάσσεις με τον ύπνο! Κάθε στιγμή και μια καινούρια εντολή έπεφτε στο τραπέζι, κάθε στιγμή και μια καινούρια παράβαση της εντολής έκανε αισθητή την παρουσία του Άλκη στη συντροφιά μας.

Προσπαθώ να βοηθήσω τη φίλη μου στον έλεγχο της συμπεριφοράς του. Πόσο δύσκολο ακόμα και για μια εβδομάδα! Μόνιμα πρέπει κάποιος να τον κρατάει από το χέρι, γιατί η δυσκολία του, του δημιουργεί τάση φυγής προς το πουθενά. Πού να τον αφήσεις να πάει;

Aκόμα η δυσκολία του τον κάνει να σκίζει τα ρούχα του, μόλις βρει ευκαιρία. 'Οπου βρεθούμε έχουμε μαζί μας βελόνα και κλωστή και ράβουμε. Ράβουμε



καθημερινά!... γιατί πόσα ρούχα μπορεί να αγοράσει κανείς! Άλλα και δεν γίνεται να είναι απεριποίητος... δεν ταιριάζει με την ομορφιά του.

Ο κώδικας επικοινωνίας του – πολύ διαφορετικός από τον κοινά αποδεκτό κώδικα της λεκτικής επικοινωνίας – περιέχει απ' όλα: προκλήσεις ανυπακοής για δήλωση της παρουσίας του, χαμόγελα ικανοποίησης όταν βλέπει την απελπισία στα πρόσωπά μας... και εκείνη, ναι... εκείνη την αγωνιώδη προσπάθεια να μας πει όσα θέλει να μας πει και δεν μπορεί! Εγώ χαμένη στο διάστημα!

Ψάχνω μέσα στο βλέμμα του την επικοινωνία, όπως την έχω συνηθίσει και, αντί γι' αυτό, παίρνω μια επίμονη άρνηση,

Δεν θα έρθω εγώ, μου λέει... δεν μπορώ... εσύ θα έρθεις να με βρεις... αν μπορείς. Και εγώ άλλοτε μπορώ και άλλοτε όχι. Άλλοτε κατανοώ και άλλοτε όχι. Σκέφτομαι πως ίσως μπορεί αλλά δεν το κάνει. Με βολεύει ίσως...

Και δίπλα η φίλη μου... εκείνη που βιώνει κάθε μέρα για πολλά χρόνια αυτά και άλλα πολλά! Η φίλη μου που ξυπνάει καταμεσής στη νύχτα καταΐρωμένη,

γιατί βλέπει στον ύπνο της πως τον χάνει. Η τάση φυγής – την έχει μόνιμη τα τελευταία χρόνια – οδήγησε να βάλει διπλά και τριπλά κλειδιά σε όλες τις πόρτες του σπιτι-

ού, κι όμως ...εκείνος καταφέρνει να ξεφύγει! Πόσο δύσκολο να ζεις κοντά του... αλλά και πόσο δύσκολο να τον αισθάνεσαι απροστάτευτο μέσα στην άγρια νύχτα!

Kαι τριγύρω οι περίεργοι... εκείνοι που κοιτάζουν έκπληκτοι ένα παιδί να κλείνει τα αυτιά του για να απομονωθεί στη δική του ησυχία...στο δικό του κόσμο...σ' ένα κόσμο που έχει απ' όλα... άλλοτε ησυχία απόλυτη και άλλοτε ηχηρό σπάσιμο πιάτων για έντονη δήλωση παρουσίας. Και οι περίεργοι κοιτάζουν... κοιτάζουν έκπληκτοι και κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη δική μας θέση. «Άλκη τι κάνεις; ...Συγχωρέστε μας δεν θα ξανασυμβεί ...θα προσέχουμε». Μα ξέρουμε όλοι ότι θα ξανασυμβεί. Γιατί όσο και να προσέχουμε, εκείνος θα βρει τον τρόπο. Είναι η δική του διέξοδος. Δεν έχει φιλοδοξίες, δεν θα διακριθεί στις σπουδές, δεν θα ερωτευτεί, κι αν ερωτευτεί δεν θα μπορέσει ποτέ να το πει σε κανέναν. Μοιάζει

τραγικό, μα δεν είναι, δεν είναι θάνατος... είναι ζωή! Μια ζωή διαφορετική, της οποίας το τίμημα μπορούν να ορίσουν μόνο εκείνοι οι άξιοι, που τάχτηκαν να την υπηρετούν.

Aλκη η εβδομάδα που πέρασα μαζί σου με έκανε καλύτερο άνθρωπο!

Mία φίλη...



Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Αθανάσιο Κ. Ρισβά οργάνωσε σεμινάρια ειδικής αγωγής με γενικό τίτλο «Άτομο με Αναπηρία - Οικογένεια, Σχολείο, Κοινωνία». Ενδεικτικά, κάποιες από τις θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν:

- **Τι είναι η αναπηρία. Τι λέμε Ειδική Αγωγή**
- **Νοητική αναπηρία**
- **Αυτισμός**
- **Διαταραχές αισθητηριακές.**
- **Κινητικές αναπηρίες. Πολλαπλές αναπηρίες**
- **Σύνδρομο ΔΕΠΥ. Μαθησιακές Δυσκολίες**
- **Ανίχνευση, διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Συμβουλευτική γονέων και παιδιών**
- **Συμπεριληπτική Εκπαίδευση**
- **Βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή. Επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ.**
- **Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας**
- **Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)**
- **Στέγες Υποστηριζόμενης Διαθίσισης**
- **Κοινωνικά θέματα και ΑμεΑ.**
- **ΑμεΑ και Εργασία**
- Τα σεμινάρια ήταν δωρεάν και απευθύνονταν σε γονείς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της αναπηρίας, εκπροσώπους φορέων και σε όσους συμπολίτες μας, ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον ευαίσθητο χώρο της Αναπηρίας

Από τη ζωή στο Σύλλογο



Αγιασμός



Σέλφι...



Η δικιά μας συμμετοχή



Εθελοντές στον ημιμαραθώνιο



Ευγενίδειο, Έκθεση απολιθωμένου δάσους



Ημερίδα εκπαιδευτικών



Μπάσκετ με αμαξίδια



Ημερίδα ΕΣΑμεΑ



Καφές στην παραλία του Ρίου



Τούρτα με νόημα...



Ηλιοβασίλεμα στην Αδριατική



Γενέθλια, ...έκπληξη στην Πρόεδρο

Καφές στην πλατεία



η χρονιά που πέρασε



Στο Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας



Πασχ



Ποδοσφαιράκι



Σουβλάκια στον κήπο της Προέδρου



Παζάρι καλοκαιριού



Πίτα εθελοντριών



αλινό Παζάρι



Στον καρναβαλικό χορό μας



Τσικνίζοντας



Τρώγοντας στην αυλή μας



Η «ΣΤΕΓΗ» το 1960

Από
τη ζωή
στο Σύλλογο



2016 έτος Αριστοτέλη



2400 χρόνια από τη γέννησή του

Το 2016 ανακηρύχθηκε 'Έτος Αριστοτέλη' από την Unesco, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου κι έπειτα από σχετική πρόταση που υπέβαλε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή.

Αριστοτέλης (384-322 π. Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

Θεωρείται από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους όλων των εποχών. Γεννήθηκε στα Στάγειρα της Μακεδονίας. Σε ηλικία 18 ετών ήλθε στην Αθήνα και θήτευσε στη Σχολή του Πλάτωνος, τη γνωστή Ακαδημία, επί 20 ολόκληρα έτη, μέχρι το θάνατο του Πλάτωνα. Σ' αυτό το διάστημα διακρίθηκε για τη φιλομάθεια και τη διαλεκτική του δεινότητα, σπουδάσε την πλατωνική φιλοσοφία και έθεσε τα θεμέλια της δικής του.

Το 342, τον κάλεσε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος και ανέλαβε την εκπαίδευση του γιου του Αλεξάνδρου, που τότε ήταν 13 ετών. Η εκπαίδευση διακόπηκε μόλις ο Αλέξανδρος άρχισε να προετοιμάζεται για την κατά των Περσών εκστρατεία. Τότε επέστρεψε στην Αθήνα (335). Εκεί βρήκε όλους τους δημόσιους τόπους κατειλημμένους από τους διαφόρους φιλοσόφους. Για το λόγο αυτό, άρχισε να φιλοσοφεί με τους φίλους του περιπατώντας κάτω από τις δεντροστοιχίες κοντά στην όχθη του Ιλισσού ποταμού. Γ' αυτό και η Σχολή του ονομάστηκε Περιπατητική Σχολή και οι

οπαδοί του περιπατητικοί φιλόσοφοι. 'Όταν οι μαθητές του πύκνωσαν πολύ, τότε δίδασκε καθήμενος και περιστοιχισμένος από αυτούς.

Η μεγαλοφυΐα του Αριστοτέλη κίνησε το φθόνο των συγχρόνων Αθηναίων φιλόσοφων, οι οποίοι ποικιλοτρόπιας τον κατασυκοφάντησαν και τον εξύβρισαν. Ακόμα και ο ανιψιός του Καλλισθένης, ο οποίος συνόδευσε τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία, κατηγόρησε το μεγάλο φιλόσοφο στον Αλέξανδρο, και εξύφανε εναντίον του ολόκληρη συνωμοσία, που στεφόταν τάχα κατά της ζωής του Αλεξάνδρου. Κουρασμένος και αηδιασμένος από την πολεμική που υφίστατο από Αθηναίους φιλόσοφους, ιδίως μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης κατέφυγε στη Χαλκίδα, όπου είχε ένα εξοχικό σπίτι, και πέθανε εκεί αυτοεξόριστος και πικραμένος.

Υπήρξε από τις πιο σημαντικές μορφές της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Αποφασιστική ήταν η συμβολή του στη γένεση της Λογικής, Υπήρξε φυσιοδίφης, φιλόσοφος και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας. Οι απόψεις του για την Πολιτική συμπικνώνονται στο θεώρημα ότι ο άνθρωπος είναι «ζών πολιτικόν». Η διδασκαλία του διαπέρασε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Από το τεράστιο έργο του (400 βιβλία, κυρίως σε μορφή διαλόγων) τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα άλλα.



Όλη η Νάυπακτος στο πλευρό της «Αλκυόνης»

Tο έργο του Συλλόγου υποστηρίχτηκε τη φετινή χρονιά, σε σημαντικό Βαθμό, και από συμπολίτες μας. Στη σελίδα αυτή παραδέουμε τα ονόματα μονίμων συνεργατών, φορέων και επιχειρήσεων, στους οποίους, οι άνδρωποι της ΑΛΚΥΟΝΗΣ εκφράζουν τις δερμές ευχαριστίες τους.

Ενημερώνουμε ακόμη τους φίλους της ΑΛΚΥΟΝΗΣ ότι οι χρηματικές προσφορές αντί στεφάνων, στις εξόδιες ακολουθίες αγαπημένων προσώπων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.alkyonis-amea.gr καδώς και στο πογαριασμό τους στο facebook.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

- Λογιστικό γραφείο Χόρτη Δέσποινας
- Δικηγορικό γραφείο Γκίζα Βασιλείου
- Δούρος Χαραλαμπίος (Τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων)
- Καμάρας Κων/νος ("ZEΦΙΣ" Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)
- Τσούσης Παναγιώτης (Φωτοέκθεση)
- Χωραφάς Νικόλαος (Ιατρός)
- ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
- Simple ideas - Μελίστας Νίκος
- Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

- EOSTA HOLAND
- Greek Fashion Room (e-shop)
- GT ELECTRONICS (ΓΛΑΒΙΝΟΣ Ι. – ΤΣΙΛΙΟΣ Ι. ΟΕ)
- La gondola (Φούντζουλας-καφετέρια)
- MAXI Society
- Minoan Lines
- Russa (Παπαμιχαήλ Βάσω, χειροποίητα μπιζού)
- TUV Hellas (ασανσέρ)
- VINYC (γαλλική εταιρεία)
- ZURICH PLESCH FOUNDATION
- SUITA CAFE

- Αμπαλάρτ, είδη γάμου και βάπτισης
- Ανθοπωλείο Ανθώνας
- Αρτόπολις (Αρτοποιείο)
- Αρώματα Ζύμης (Αρτοποιείο)
- Αφοί Κατσαντώνη (κεριά)
- Αφοί Παπαδόπουλοι (Ξυλουργείο)

- Βίτσας Δημήτριος (Ξυλουργός)
- Γεφύρα Α.Ε.
- Δεληγιάννης Κωνσταντίνος (πυροσβεστήρες)
- Δημόπουλος (φρούτα-Λαχανικά)
- Δούρος Γεώργιος(υδραυλικός)
- Ένα + Ένα (Εποχιακά)
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπάκτου
- Ζαχαράτος Σπυρίδων (Ορθοπαιδικός)
- Ηλεκτροτεχνική Ναυπάκτου
- Καραθανάση Σταυρούλα (είδη ραπτικής και υφάσματα)
- Κατέρου Κατερίνα (Καθαριστήριο ρούχων)
- Κατσάμπας Βαγγέλης (Ξυλουργείο)
- Κονδύλης (αρτοποιείο)
- Κορομπέλη Αφοί (άνθη-φυτά)
- Κωτσόβολος Ναυπάκτου
- Μήτρου Αριστείδης (αρτοποιείο)
- Μήτσης Χρήστος (Ψηφιακές εκτυπώσεις)
- Μονοπώλιο (απεντομώσεις - υλικά καθαριότητος)
- Μουλάς Κωνσταντίνος (επισκευές ηλεκτ. συσκευών)
- Παπαζήσης Ζήσης (Ορθοπαιδικός)
- Σαρχιανάκη Άννα (γυναικολόγος)
- Σβούρα, χώρος δημιουργικών δράσεων
- Σιάχος Σιμος (καρδιολόγος)
- Σίνης Δημήτριος (Ιατρός)
- Σπανός Αντώνιος (δερματολόγος)
- Στέργιος Χρ. Γρατσάνης (τυροκομείο)
- Σύλλογος Ελληνοαυστραλών
- Σύλλογος Ευρυτάνων Ναυπακτίας
- Σύλλογος Πολιτιστικός Μαραθιά
- Σύλλογος Παραγωγών Ναυπακτίας και Πεδιάδας Κάμπου Μόρνου
- Σχοινάς Αντώνης (ενδοκρινολόγος)
- Σωτηροπούλου Π. (Ξυλουργείο)
- Τρομπούλης Ιωάννης (Ηλεκτρολογικό υλικό)
- Τσέλιος Σπύρος (γενικό εμπόριο - διανομές)
- Τσιλιγιάννης Μάρκος (βιβλιοπωλείο)
- Χαραλαμπούλου Αικατερίνη (Πνευμονολόγος)
- Ψυλλιάς Παναγιώτης (ασανσέρ)

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Ε.» για την διαρκή και αμέριστη υποστήριξη σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου.

Ευχαριστούμε ακόμη όλους τους απλούς συμπολίτες μας, που καθημερινά στηρίζουν το έργο μας, με μικρές ή μεγαλύτερες προσφορές καδώς και όσους πιδανόν ξεχάσαμε να αναφέρουμε ή δέλουν να μείνουν ανώνυμοι.

Σύλλογος ΑμεΑ «Αλκυόνη»

Δράσεις

- Δημιουργία δομών Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
- Διεκδίκηση για δια βίου πρόσθαση στη μετακίνηση, εκπαίδευση, εργασία, ψυχαγωγία
- Ευαισθητοποίηση και Αγωγή του κοινωνικού συνόλου
- Στήριξη υπαρχουσών δομών εκπαίδευσης & απασχόλησης (Ειδ. Νηπ/γείου, Ειδ. Δημ. Σχολείου, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΚΔΑΠ μεΑ)
- Συνεργασία με Δήμους, Φορείς,
- Επιμορφωτικά & εκπαιδευτικά σεμινάρια
- Έκδοση ετήσιου περιοδικού και ενημερωτικών εντύπων
- Ηλεκτρονική επικοινωνία (ιστοσελίδα - facebook)
- Διοργάνωση παζαριών

Προγράμματα Δομές

Κέντρο Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδος ΑμεΑ

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ομάδες

Εργοθεραπείας
Φυσικοθεραπείας

Χειροποίητων Κατασκευών

Πηλού / Κεραμικής

Αυτόνομης Διαβίωσης

Σωματικής & Κυκλοφοριακής Αγωγής

Δημιουργικής Απασχόλησης:
Ψυχαγωγία, Κηπουρική

Εξωτερικά εκπαιδευτικά
και ψυχαγωγικά προγράμματα

Ημιαυτόνομη
Διαβίωση
και
Δημιουργική
Απασχόληση

Συνοδευτικές υπηρεσίες:
Ψυχο – Κοινωνική Υποστήριξη
Ιατρο – Νοσηλευτική Φροντίδα
Υποστήριξη – Συμβουλευτική Οικογένειας
Μετακίνηση με λεωφορείο

Γιά οικονομική ενίσχυση προς το Σύλλογο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τους παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 426/296140-76 ALPHΑ BANK: 221002002003338
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: 00088202520-1